



DAT HET LICHT ER IS  
NA DONKER DAT EEUWIG LEEK TE DUREN.  
DIT WONDER VAN HET LICHT,  
DAT ALLE DONKER TE BOVEN KOMT.  
LICHT DAT IS ER ZOALS WIJ ER ZIJN.

## INHOUD TALANDER-NIEUWS

TOEKOMSTIGE DATA  
HET RITME VAN DE SEIZOENEN  
WERKGEBIED  
WEEK VAN DE VRIJWILLIGER  
JAARFEEST  
KOFFIEVERKOOP VOOR DE KEUKEN  
OPENING REUZETUIN  
BANDHOUT  
STEINERFESTIVAL

## TOEKOMSTIGE DATA

2.3.25: Snoeicursus Velt (Plukweide)	28.4.25: Start koffieverkoop
3.3.25: Wouershoeve opent de deuren door de week!	17.5.25: Collectief overleg
23.3.25: Wouershoeve gesloten (Gravelbike)	17.5.25: Ouderdag
20.4.25: Wouershoeve gesloten (Pasen)	
21.4.25: Wouershoeve is open (Paasmaandag)	

## HET RITME VAN DE SEIZOENEN IN ONS WERK

Bij Talander volgen we het ritme van de natuur, en dat weerspiegelt zich ook in hoe we werken. Net zoals de seizoenen veranderen, passen wij ons programma aan om iedereen een rijke en evenwichtige ervaring te bieden. In de wintermaanden (november tot en met februari) richten we ons meer op activiteiten binnenshuis. De dagen zijn korter en de natuur trekt zich terug, wat ons de ruimte geeft voor rustiger werk zoals kaarsen maken, kleien, en andere kunstzinnige activiteiten. Maar ook buiten blijft er genoeg te doen: de verzorging van onze dieren en het winterklaar maken van de tuin blijven vaste onderdelen van ons programma. Omdat het eerder donker wordt, eindigen onze werkdagen om 16:00 uur. Vanaf maart breekt de lente aan en schakelen we over op ons zomerprogramma, dat loopt tot en met oktober. De dagen worden langer en het leven buiten komt weer tot bloei. Dit is een periode waarin we meer tijd in de tuin doorbrengen: zaaien, planten, oogsten, en tal van andere bezigheden in de buitenlucht. Dankzij de langere dagen kunnen we onze werkdag iets uitbreiden en tot 16:30 uur bezig blijven. Door mee te bewegen met de seizoenen creëren we een natuurlijke balans tussen activiteit en rust, tussen binnen en buiten, tussen zorg en creativiteit. Zo bieden we een veilige, gestructureerde omgeving waarin iedereen kan groeien en bloeien, ieder op zijn eigen manier.

## WERKGEBIED TONEEL EN MUZIEK

In het werkgebied toneel en muziek gonst het van de energie! We zijn volop aan het repeteren voor een gloednieuwe theatervoorstelling. Waarover die precies zal gaan? Dat houden we nog even geheim...

Maar we kunnen alvast een tipje van de sluier oplichten: wij zijn niet bang!

We stappen overal dwars doorheen, kruipen en zwemmen als het moet. Grenzen? Die kennen we niet! Het wordt een voorstelling vol avontuur, verrassing en vooral heel veel speelplezier. We zullen het toneel voordragen aan familie en vrienden, dat belooft een onvergetelijke ervaring te worden!



## WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

Van 1 tot 9 maart is het week van de vrijwilliger. Ook bij Talander kunnen we niet zonder vrijwilligers. Daarom zetten wij ze aanstaande week graag in de bloemetjes. Iedere vrijwilliger krijgt een mooie attentie namens alle bewoners en medewerkers van Talander. Heb jij ook zin om bij Talander aan vrijwilligerswerk te doen? Laat het ons zeker weten via [dienstencentrum@talander.be](mailto:dienstencentrum@talander.be).



## JAARFEEST CARNAVAL



Carnaval is een oeroud uitbundig vreugde feest aan het begin van de prille lente. Men trok kleren aan, zette maskers op en gebruikte veel lawaai om de boze geesten te verjagen zodat ze geen schade konden toebrengen aan de ontwakende natuur. We verkleden ons en verbergen voor korte tijd onze eigen persoon, het schiept de gelegenheid om uit het vaste patroon van alledag te stappen. Maar beseffen dat datgene wat je met je ogen ziet niet het belangrijkste is. Wat je ook draagt, welke rol je ook speelt, je blijft je eigen onvervreembare IK. Van dinsdagnacht op woensdag na carnaval klokslag 12u vallen de maskers af en ontmoeten we elkaar hernieuwd, in eerbied en bewondering zien we elkaars werkelijkheid. Dan gaat het uitbundige feest over in de ingetogenheid van de vastentijd en bereiden we ons voor op Pasen. Bewoners van Talander maakten een masker met natuurmaterialen.



## KOFFIEVERKOOP VOOR DE KEUKEN

In mei starten we een speciale actie om onze droom van een nieuwe, aangepaste keuken werkelijkheid te maken. Samen met Ray & Jules bieden we heerlijke, duurzaam geroosterde koffie aan... en met elke aankoop steun je dit mooie project! Hou onze communicatie in de gaten, want binnenkort delen we alle details. Eén ding is zeker: in juni kan jij van (h)eerlijke koffie genieten én help je mee aan een warme, energievriendelijke keuken voor onze bewoners! Meer info volgt snel...



## OPENING REUZETUIN



Op zaterdag 8 februari was er de openingsreceptie op De Reuzetuin. De openingsreceptie was georganiseerd door De Reuzetuin voor al hun vrijwilligers, Talander vzw, het gemeentebestuur en alle andere betrokken mensen. Hierbij was er de mogelijkheid om de eerste fase van de verbouwing van het woonhuis, die zo goed als rond zijn, te kunnen bezichtigen. Vrijwilligers en andere betrokkenen werden bedankt voor reeds bewezen diensten.

## BRANDHOUT



Op Talander is de bosploeg zeer actief geweest de laatste jaren en heeft heel wat brandhout verzameld. Hiervan is een groot deel dat we kunnen verkopen. Wie interesse heeft kan een mail sturen naar [plukweide@talander.be](mailto:plukweide@talander.be).

## STEINERFESTIVAL 15 MAART 2025

Een dag voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom op dit bijzondere festival in Gent ter ere van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Het thema van de dag: gezondmakende impulsen voor mens en wereld. Of je nu al vertrouwd bent met steinerscholen, biodynamische landbouw en antroposofische geneeskunde, of er juist voor het eerst kennis mee maakt, deze dag biedt een prachtige gelegenheid om te ontdekken en te begrijpen hoe antroposofie bijdraagt aan de samenleving van vandaag en morgen! Meer info:

[www.antroposofie.be/steiner-festival/](http://www.antroposofie.be/steiner-festival/).



Volg ons op Facebook en Instagram



Heeft u vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief, mail dan naar [info@talander.be](mailto:info@talander.be) T.a.v. redactie nieuwsbrief.